

Voetbaltainment

Column van
Christiaan

Christiaan Jelsma is getrouwd en heeft een dochter en zoon. Zijn zoon Eelke is twee en half jaar. Christiaan is cabaretier, theatermaker en schrijft over zijn proces als vader met een kindje met Downsyndroom.

'Studio Sport Eredivisie', 'Voetbal Inside', 'Studio Sport Voetbal', 'Voetbalpraat'. Het is een greep uit de televisieprogramma's die gaan over mensen die voetballen. Maar zijn dit soort programma's eigenlijk nog wel gepast anno 2023?

Het zijn volstrekt misleidende programma's als het gaat om voetbal; de groep voetballers op televisie is niet representatief. Want je ziet eigenlijk nooit iemand die geen bal kan raken of met een ontzettend slechte conditie en een dikke pens, of bijvoorbeeld een speler met totaal geen spelinzicht. En ook dat is voetbal.

Want naast al die bekende profvoetballers, zijn er ook daadwerkelijk mensen die voetballen in de 5e divisie kelderklasse. Deze groep speelt helemaal niet op een mooie strakke grasmat, maar zij moeten het doen met een knollenveld waar doordeweeks de koeien lopen. Het lukt deze groep nauwelijks om een bal te raken. Maar daar hoor je nooit iets van op tv!

Communicatie-expert Gras Boersma* zegt hierover: 'Als je iemand op televisie wil hebben, dan ben je eigenlijk op zoek naar iemand die goed kan voetballen, die vaardig met de bal is, en die spelinzicht heeft. En als je kijkt binnen de groep met mensen die voetballen, dan heb je het al snel over dezelfde 1% die steeds op televisie komt. Lang niet iedereen kan dat.'

De televisieprogramma's laten dus slechts de uitzonderingen zien en geven daarmee een foutieve weergave van voetballers. Het gevolg hiervan is al zichtbaar. 'Trainers merken dat aanstaande ouders soms een verkeerd beeld hebben van hun voetballende kind. Zij moeten hun verwachtingen soms bijstellen.'

'En waar het in deze programma's ook nooit over gaat, zijn de gezondheidsproblemen', vertelt



programmamaker Luke Bach*. 'Het overgrote deel van mensen die voetballen, krijgt vroeg of laat te maken met blessures: gescheurde enkelbanden, versleten heupen en leverfalen door met name de belasting in de 3e helft.'

Wanneer je iemand op een trapveldje vraagt wie hij/zij later wil worden, is het antwoord steevast 'Messi' of 'Ronaldo'. Veel kinderen dromen ervan om later profvoetballer te worden. Maar hoe realistisch is dat eigenlijk? Creëren we niet compleet verkeerde verwachtingen? Wordt het niet eens tijd om te stoppen met voetbaltainment?

Ok, eerlijk, ik zie ook het liefst Messi aan de bal, liever dan Hendrik de Vos uit de 6e klasse Oost- Groningen. Clubs met een schoonheid waar Jan Beuving overigens hartstochtelijk over kan schrijven.

Mijn zoon zal niet snel gecast worden voor een amusementsprogramma als 'Down the Road'. Hij is op dat vlak beslist geen Messi. Toch hebben de deelnemers aan die programma's een lans voor hem gebroken. Daar ben ik hen dankbaar voor! Hulde aan hen en hun ouders. Ik heb ervan genoten. En mijn zoontje heeft t.z.t. rolmodellen om tegen op te kijken. Mocht hij dat begrip überhaupt krijgen, maar ja, dat is logisch.

*Gelijkenis met bestaande personen berust op louter toeval.